

Liturgie zondagavond 19 april 2026; Ichthuskerk Alblasterdam, 18.00 uur.

**Voorganger: ds. H.J. Franzen, Pijnacker.
Organist: Adriaan Arkerbaats.**



Orgelspel

Welkom

Zingen: Psalm 12: 1 en 2: Breng redding, HEER

1. Breng redding, Heer, de vroomheid is geweken.
Geen mens is trouw; elk is een leugenaar.
Met glatte tong hoort men ze leugens spreken,
met vleierij bedriegen ze elkaar.

2. Laat God de lippen van de vleiers treffen,
de grootspraak doen verstommen van wie zegt:
“Wie waagt het tegen ons zich te verheffen?
Ons woord is wet, wij zijn van niemand knecht”.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Eerste tekst: / Kor. 1: 18 en 19

Zingen: Psalm 14: 2 en 5 De HEER ziet uit de hemel

2. De Heer ziet uit de hemel, of nog een
de wijsheid heeft om naar zijn woord te horen,
of een Hem zoekt. Geen mens wil zich aan Hem storen.
Geen mens die goed doet in de wereld, neen,
God vindt er geen.

5. Breng, Here, breng een keer in 't aards bestel,
kom toch van Sion uit uw volk bevrijden.
Wend, Heer, ons lot, stel paal en perk aan 't lijden,
dan brengt U vrolijk lof met zang en spel
heel Israël.

Gebed om de bijstand van de Heilige Geest

**Lezing: *Prediker 10:1-15 'Onheil van de dwaasheid (HSV)*
*Openbaring 13: 1-10' 'Het beest dat uit de zee opkomt' (HSV)***

Zingen: Psalm 89:1 en 3 "Ik zal zo lang ik leef" en: "Uw macht bezingen, HEER"

1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

3. Uw macht bezingen, Heer, de engelen in koor.
Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door.
Geen enkel schepsel, Heer, hoe hoog in 't licht gezeten,
hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten.
Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen
in eerbied en ontzag uw grote troon omringen.

Verkondiging:

Zingen: Gezang 297: 1 en 2 Toch overwint eens de genade

1. Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in 's Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.

2. O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan;
uit aard' en hemel opgerezen
vangt dan het nieuwe loflied aan.
Als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.

Geloofsbelijdenis (Apostolicum)

Gebeden

Liefde- en vreugdegaven (bij de uitgang)

Slotzang: Psalm 90: 1, 6, 8 Gij zijt geweest, O HEER, en Gij zult wezen

1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.

6. Zeventig, tachtig jaren mensenleven,
is dat, o Heer, om hoog van op te geven?
't Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen
dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen.
Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag,
dat in ons hart de wijsheid wonen mag.

8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.

Zegen